

# D R I F T

---

ANNEMARIE ESTOR

## LEEFWERELD 4.0

*Dat Jijzele, die van elk de bonjer wegkeilt,  
Ons dan niet de zwarterik opdist.  
De altijd durende is de bie gezeild,  
Maar nostert dat de granderik ons opvist.*

Don Fabulist

‘Welkom in Leefwereld 4.0. Hier heeft de tijd alles strakgetrokken. Vorige versies van Leefwereld zijn succesvol geüpdatet naar de nieuwe standaarden. We nemen geen genoegen meer met minder. Dit is het moderne leven. We zijn hoogopgeleid, we hebben ons ontwikkeld. We zijn mondige burgers en interessante gesprekspartners. We gaan graag naar het museum. Gisteren nog zijn we naar PostParaDigMatic AutoRefleX geweest, de nieuwe expo van... ach... die beroemde designer, hoe heet hij ook alweer, opvallend type... Wat zeg je nu? Kunstenaar? Nee, mensen die gevaarlijk zijn en roekeloos, die zijn verwijderd. Evenals mensen die langer dan twee jaar werkloos zijn. Dat zie je ook op straat. We hebben de oorlog tegen sluikstort, verkrotting, wandluis en hiv definitief gewonnen. Virussen en ongedierte zijn uitgeroeid. Moedermelk en bijenhoning zijn vervangen door schonere producten. Wat vind je van ons huis? Ziet er fris uit, he? Het is compleet van gerecycled plastic, ook de bloemen. Wie dat gerecycled heeft? Geen idee... Misschien weet mijn vrouw het. Zij is nog

ooit aan de andere kant van de muur geweest. Maar ze is nu naar de sportschool en dan naar die hypermegamarkt, ben jij er al geweest? Gecontroleerd bewegen en afgemeten eten, dat is belangrijk. Want je draagt zelf de verantwoordelijkheid voor je gezondheid en dus voor je prestaties. We geloven in onszelf en onze kinderen. Onze dochter heeft een hazenlipje laten aborteren. Want ja, zo'n kind lijdt zijn leven lang, dat moet je niet onderschatten. We geloven in maximale mogelijkheden. In prestatiegestuurd onderwijs. We volgen waardenvrije curricula, waarbij van elke student het genetisch profiel wordt afgestemd op de toekomstige arbeidsmarktbehoefte; docenten kunnen de performance van de leerling afmeten aan objectieve data. Met concrete doelstellingen wordt zo dus gewerkt aan de instandhouding van een gezonde, ambitieuze maatschappij. Of in Leefwereld 4.0 altijd alles goed gaat? De eerlijkheid gebiedt me te zeggen van niet. Soms rijdt iemand in een dronken bui ergens tegenaan op een zebepad, maar dat is per ongeluk. Onze jongeren zijn zo beschermd opgegroeid... ze begrijpen de consequenties van hun daden niet. Dus je kunt het ze ook niet echt aanrekenen. En soms schiet er even iemand uit zijn slof. Driftbuien waren een beetje een plaag. Maar sinds dat stofje is toegevoegd aan het drinkwater, oxazepam heet het geloof ik, gaat het beter. De rust is weergekeerd, ook in onze community. De buurvrouw is nu gestopt met die hysterische opera's. Wij luisteren naar chillout lounge. Ik hou ook van poëzie. Er is nu een jongedame die veel optreedt, snoepje hoor, en haar werk is echt alleraardigst, het stemt mild, het is een beetje bespiegelend, over alledaagse verwondering. Haar gedichten eindigen meestal in een grapje. Dat werkt leuk op het podium. Of ik in God geloof? Zeg, wat denk je? Die achterlijke waanzin. Wie zijn wilde haren kwijt wil of zijn agressieve bui wenst uit te leven gaat maar naar een barbaars land om daar zo'n bavianenorlog uit te vechten, eigen schuld als je door een kamelenkar wordt overreden, hahaha. Als je kreupel terugkomt, moet je er niet op rekenen dat je je burgerregisternummer weer terug kunt krijgen, laat staan medische zorg of een verzekeringspremie. Daar betalen we niet voor. We zijn redelijke mensen hier, en verwachten dat iedereen positief participeert. Aan verouderde voorschriften wensen we ons niet aan te passen. Nee, echt, innovatie schept vrijheid. Wij bepalen hier zelf wat goed voor ons is'.