

LIEDTEKSTEN ANNEMARIE ESTOR

BALLADE VOOR DE VIJGENBOOM

Weet je wat zoet is
Nou dan zal ik je eens
Zoetigheden proeven laten
Kom eens mee naar 't veld.
Zoet, dat is echt wel heel veel
Zoeter nog dan jij ooit
In de supermarkt
Gevonden hebt, o jee.

*Ja dit is de vijg
Di—t is mijn vijgenboom
'nDame die van adel is
En uit haar oksels walmt. (2x)*

Weet je wat dronken is
Dan zal ik je eens
Rijpigheden proeven laten
Kom eens mee naar 't veld.
Rijp dat is echt wel heel veel
Rijper nog dan jij ooit
In de hoerenbuurt
Gevonden hebt, o jee.

REFREIN (2x)

Weet je wat jeuk is
Nou dan zal ik je eens
Kriebel laten voelen
Kom eens mee naar 't veld.
Jeuk dat is echt wel heel veel
Jeuker nog dan jij ooit
Op een grasveldje
Gevonden hebt, o jee.

REFREIN (2x)

MIDNIGHT PING PONG
(JUST LOVING ARAGON)

Russ and Gus
Are playing midnight ping pong
With the moon and some lost stars

Playing midnight ping pong
While the toad sings,
the pine swings,
and their hair stinks!

Playing midnight ping pong...

Some call it Kundalini
Some call it Revelation
But Russ and Gus, they just love
Love Aragon and playing midnight ping pong
While the toad sings, the pine swings, and their hair stinks!

Playing midnight ping pong...

LIED VOOR SIETS

Op de finca hangt de nacht
Hoger dan ik had gedacht

Maar toch is hij even zwart
Mensen zoeken, soms verward

Naar een schijnsel overdag
Naar een waarheid in de war

Op de finca is de nacht
Duisterder dan ik had gedacht

Maar opeens is daar jouw lach
Ja jouw glimlach, stout en prach

Tig eentje, echt uit een miljard,
Breekt door alles heen mijn hart

Siets, niets is mooier dan ons zwart
opgehelderd door jouw lach.

CODETJE ROOD, CODETJE GROEN

Zit je dus best wel
Lekker zomerzwoel
Lieve ouwe hond
Onder je stoel
Hier wordt in geen verte
Door iemand gekucht
Valt er opeens
Een sniper uit de lucht

Codetje groen
Codetje rood
M'sschien ben ik morgen wel dood
Het lijkt wel een kermis
Het lijkt wel een kermis
Het lijkt wel een kermis
Waar alles geflipt is

Waar komt die sniper
Nou toch vandaan
Ze zeggen van dit
Ze zeggen van dat
Smerige markten
Met angstige katten
Laboratoria vol donkere plannen

REFREIN

En altijd die sniper
Die je longen vol koorts knalt
Wie zal het zeggen
Zal hij je vinden
Hier in de velden
Hier in de velden
Hier in de velden

REFREIN

Zit je dus lekker
Stralen op je smoel

Lieve ouwe hond
Onder je stoel
Tot je je afvraagt:
Wat maakt het uit
Sniper of niet
En tegen mijn zorgen zeg ik delete
En tegen die sniper zeg ik delete

REFREIN

Teksten © Annemarie Estor 2020, 2021
Compositie © Geert van Weerden

Zie ook:

<https://www.youtube.com/watch?v=15vEhcjREGs>

<https://www.youtube.com/watch?v=fbAFplC2LjM&t=3s>

Zang en gitaar Geert van Weerden